

Open rond de Veluwe Otterlo



Van 31 mei t/m/7 juni 2013

Vrijdag, 31 -05- 2013.

Vandaag gaan we op vakantie naar "Het Lorkenbos" bij Otterlo.

Carry en Emmy zijn de begeleidsters.

Martin wordt in Veenendaal opgehaald.

We hebben er een mooi huisje.



Na de huishoudelijke spullen uitgepakt te hebben komen Natasja en Herman binnen, dus eerst een lekker bakje koffie zetten daarna komt Giel en Bennie en Subandi, die door de ouders van Subandi worden gebracht. Het hele stel hebben we nu compleet.

Als de koffie op is gaan we eerst de kamers indelen, zodat iedereen zijn/haar koffers kan uitpakken.

Emmy ging met hulp van Natasja macaroni koken.



en omdat het heerlijk weer was gingen we lekker buiten zitten eten.



Na het eten ging Emmy met Martin wandelen en die zagen een schattig klein konijntje, dat heel stil bleef zitten. Helaas hadden ze geen fototoestel bij zich, zul je altijd zien. 's Avonds nog even gezellig bij elkaar gezeten en daarna lekker naar bed.



Zaterdag, 01-06-2013.

Vanmorgen heerlijk uitgeslapen.

Rond 11 uur kwam Jac Milder onze gelederen versterken.

Na een lekker bakje koffie en een boterham zijn we naar de "Passieflora" in Garderen gegaan. (Waar geen passiebloem te bekennen was), maar waar een hele leuke markt was met speciale hobby's en liefhebberijen.



Martin heeft er een lekker kaasje gekocht, een prachtige oude auto en een mooie houten pollepel met een leuke spreuk erop.

Daarbij heeft Martin een pak heerlijke stroopwafels gekocht, die hij aan iedereen wilde uitdelen.

Natasja heeft ook haar leuke hebbedingetjes ingeslagen.



In de kassen stonden prachtige bloemen en waren er vele, mooie vlinders.



Bij de ingang kregen we voor allemaal een gratis consumptiebon aangeboden en die hebben we ingeleverd voor een heerlijk gebakje bij de koffie en thee.



Tegen drieën hadden we het wel gezien en hebben een leuk tochtje gemaakt over een stukje van de Veluwe, naar "Radio Kootwijk". We mochten gelukkig wat verder het terrein op van een meneer en konden het nog beter zien.



Buiten de bus was het toch wel behoorlijk koud en er stond een stevig windje. Daar hebben we hele mooie oude auto's gezien en moest er natuurlijk wel even gefotografeerd worden.





Hierna weer snel in de bus, want daar was het lekker warm.
Voor de avond stond er op het menu:

- * Gebakken aardappels
- * Boontjes
- * Gehaktballen
- * Vla

Daarna wat tv gekeken en dan lekker slapen.

Zondag, 02-06-2013.

Vanmorgen best laat opgestaan en toen we naar buiten keken,



zat er een eekhoortje op de buitentafel zijn ontbijt te nuttigen

Emmy ging koffie zetten, maar ze was blijkbaar nog niet helemaal wakker, want ze was vergeten om de kan eronder te zetten, dus liep alle koffie over de aanrecht. (We vonden het al zo vreemd dat er zoveel stoom van de aanrecht afkwam) en dat werd flink dweilen.

Na het ontbijt hadden we onze lunchpakketten klaargemaakt en zijn in de bus gestapt voor een prachtige rondrit over de Veluwe.

Het weer werkte helemaal mee, want het was lekker zonnig en dus konden we mooie foto's schieten.



Bij een groot heideveld, hebben we de bus aan de kant gezet, wat gegeten en Emmy en Carry dachten dat ze in de verte een wild zwijn zagen lopen, maar.....dat hadden ze mooi mis, want het bleek een boomstronk te zijn. hahahahahahaha. Hierna zijn we naar Harderwijk gereden en hebben daar een terrasje gepakt.





Martin genoot zo van zijn koffie



En velen van ons hadden echt trek in een heerlijke paling en dat hebben we ons dan ook goed laten smaken.



Met Emmy, Martin, Bennie, Subandi, Giel en Carry hebben we een rondrit door Harderwijk gemaakt met een treintje. Heel erg leuk!



Tegen 16.30 uur werd het tijd om terug te rijden en hebben we weer een mooie route binnen door genomen.

's Avonds zijn we uit eten geweest in restaurant "Zuiderzand" wat ook op het terrein van "Lorkenbos" ligt.





Giel heeft het er nog dagen lang over gehad dat we hem een beetje hebben geplaagd met al die flessen voor zijn neus. Hij kon dit goed waarderen.



We hebben er heerlijk gesmuld en veel gelachen. Toen Ben een glaasje water ging vragen voor zijn medicijnen en wij vroegen wat hij ging doen, zei hij: water vragen, géén jenever.



Nadat we onze magen weer hadden gevuld zijn we terug gewandeld en in huis aan gekomen gingen er enkelen lekker douchen en naar bed, of op de bank he Jac.....
UITGETELD !!!

Maandag, 03-06-2013.

Vanmorgen waren we redelijk vroeg op.



Na het ontbijt ging Jac met een groepje wandelen en hebben we de wilde zwijnen niet gezien, maar wel gehoord.

Martin ging in zijn eentje een stukje rijden en bleef wel erg lang weg, alhoewel hij hier toch goed de weg kent, werden we best wel een beetje ongerust dus gingen Thomas (die Jac kwam vervangen) en Subandi hem zoeken, ze kwamen gelukkig na ongeveer een half uurtje terug met Martin.

Tegen 12.00 uur ging Jac weer naar huis.

Na de lunch zijn we naar het centrum van Apeldoorn gereden om de nodige inkopen te doen.



Subandi had een hele mooie grote race-auto gekocht, Bennie een mooi horloge, want de zijne was stuk en Herman en Natasja van alles en nog wat.

Gelukkig was het zonnetje weer gaan schijnen en hebben we een terrasje gepakt.

Daar hebben we vreselijk gelachen omdat Thomas een sigaartje had gekocht en er ook een aan Martin had gegeven.

Martin was sowieso al in een dolle bui. Hij groette ieder leuk meisje dat hij zag en in een winkel kreeg hij het voor elkaar om een sexy-poster, die in de etalage hing, te krijgen. Hij deelde zelfs visitekaartjes uit met z'n e-mail adres erop. Dolle pret!





Martin moeten we nu echt nog je broekspijpen dichtbinden?????

Vanavond hebben we nasi gegeten.
Hierna zijn Herman en Natasja een eindje gaan wandelen en
zijn Thomas en Martin naar de zandverstuiving gegaan om foto's te maken.



Suibandi is natuurlijk met zijn nieuwe auto aan het spelen geweest.



Wel moest Thomas even helpen om het goed in elkaar te zetten met de batterijen.



Dinsdag, 04-06-2013.

Vandaag waren we bijtijds uit bed.

Na het ontbijt hadden we weer lunchpakketten klaargemaakt, zijn de bus ingestapt en naar de "Apenheul" gereden, om naar elkaars familie te kijken.

Het zonnetje scheen al volop en de temperatuur voelde ook al goed aan.

Tegen 11.30 uur waren we er en de eerste aapjes, die we al tegen kwamen, daar waren we al helemaal weg van, het kostte al veel tijd om door te kunnen gaan.



Na een poosje kregen we een droge keel en zin in wat te drinken en zijn we lekker in het zonnetje op een terrasje neergestreken. Na het lessen van onze dorst kregen we ook trek in een boterham en zo hebben we dan ook onze lunchpakketten aan gesproken. Enkelen werden ook nog eens goed ingesmeerd met zonnebrandolie, zodat we niet te hard verbranden.



Veel geduld was er niet en zo trokken we verder, want er was nog genoeg te zien. Om 14.00 uur was er het voeren van de Gorilla's, we konden alles goed zien en kregen er ook nog een hele interessante uitleg bij over hun gewoontes.





Tegen 15.30 uur waren we zo langzamerhand wel uitgeteld en zijn we weer naar de uitgang gewandeld.

Maar.....zoals overal, we konden niet zomaar langs de souvenirwinkels lopen en verschillende van ons doken toch even naar binnen om nog wat te kopen. (Natuurlijk allemaal aapjes die wel met ons mee mochten)



Maar..... eerst met de hele groep op de foto. Op weg naar huis nog even langs de winkel voor een paar boodschappen.

Thuis aangekomen, hebben Emmy en Carry het beslag klaargemaakt voor de pannenkoeken die Thomas ging bakken.

Het waren heerlijke pannenkoeken met spek, kaas, appel en neutrale.

's Avonds werd er nog wat gewandeld en verder uitgerust van de toch wel vermoeiende, maar zeer geslaagde dag.



Woensdag 05-06-2013.

Vanmorgen lekker uitgeslapen na zo'n vermoeiende dag als gisteren.

Het is een mooie dag met een strak blauwe lucht.

Na het ontbijt is Emmy naar de receptie gewandeld om een afspraak te maken voor de huifkartocht van vanmiddag. Om 12.30 werden we bij de receptie verwacht.

Thomas ging een fikse fietstocht maken en de anderen zijn rond 12.15 uur naar de receptie gelopen, want daar zou de huifkar ons ophalen.



Natasja mocht zolang op de paarden passen (dat is een hobby van haar), zodat de koetsier Martin kon helpen om in de huifkar te komen.



Het was een prachtige tocht, die door bos en heide reed en wij hebben genoten van de mooie omgeving.



Precies 14.00 uur werden we weer bij de receptie afgezet.
Terug naar huis om buiten te lunchen.



Hierna hebben Emmy en Carry boodschappen gedaan in het dorp. en toen die terug waren hebben we een lange wandeling gemaakt naar de zandverstuiving.

Martin had zich hier mooi in de bosjes klem gereden, waar we hem met veel moeite weer hebben los gekregen.



Kieke-



boe.

Terug gewandeld en ons lekker wat opgefrist om daarna naar het "Smulhuis" te gaan, waar we "Patat met....." hebben gegeten.

Martin heeft besteld:

*"Doe mij een Mexicano en een frietsaté,
een berenklaauw en een smulrol mee.
3 kroketten en 4 koteletten
en doe er ook maar een lierhamboutje mee,
een fiandel doe die er ook maar één.
Een berenklaauw en een broodje open been.
Voor 13 personen friet en 44 bitterballen en
een emmer mosterd,
12 $\frac{1}{2}$ halve haantjes en 3 cheeseburgers,
2 bakken gesnipperde uitjes met lauw-warme
curry.
Heeft u ook gevulde koeken, appelkoeken vind
ik het lekkerst.
1 blik lekkere wijven.
Verkoopt u ook strijkplanken en strijkijzers?
Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen
meneer of mevrouw?
Bedankt voor uw kostbare tijd in dit horeca- establishment
dag dag dag woensdag lekker weertje.
enz. enz. enz.*



Het meisje, die de bestelling kwam opnemen, heeft zich enorm vermaakt met deze bestelling.

Nadat we weer terug waren hebben we lekker buiten gezeten en een ijsje gekregen en daarna heerlijke koffie.

Zo langzamerhand verdween de één na de ander naar z'n bed.

Donderdag 06-06-2013.

Vanmorgen na het ontbijt even overleg gehad wat we zouden gaan doen vandaag.
De keuze was: 1. Tegelmuseum, waar we zelf ook een tegeltje mochten maken en
natuurlijk ook meenemen.

of

2. Rondvaart in Amersfoort.

Uiteindelijk kwamen er dan toch uit en kozen om eerst naar het Tegelmuseum te
gaan en te kijken hoelang dat zou duren.



Hier hebben we eerst rondgekeken
en halverwege vond Subandi een
piano en begon hierop te spelen.
Het klonk heel aardig.



Nou.....dacht Bennie, ik wil ook wel
eens even spelen en kroop achter de
piano.

Ook dat klonk heel mooi.



Zo ook Thomas liet een riedeltje horen.
Klonk ook heel prachtig hoor!

Nadat we de mooie tegels en tegeltaleaus hadden bekeken, mochten we met z'n allen ook onze eigen creativiteit laten zien.



Nadat we zo gezwoged hadden mochten we de tegeltjes buiten in het lekkere zonnetje drogen en daarna kregen we ieder ons tegeltje in een mooi zakje mee naar huis.



We hadden nog redelijk wat tijd over en besloten om naar huis te rijden en Emmy en Carry zouden snel wat brood klaarmaken zodat we het in de bus konden opeten terwijl we toch naar Amersfoort reden voor de rondvaart. Het was wel even zoeken naar het kantoortje om kaartjes te kopen en om 15.00 uur konden we met de boot mee.

Het was even organiseren om Martin in de boot te krijgen maardat lukte goed met behulp van de kapitein.



Het was een prachtige rondvaart, waar we allemaal heel enthousiast van waren. Na 3 kwartier legden we weer aan en we waren behoorlijk dorstig geworden van dat warme weer van vandaag.

Carry trakteerde op een lekker fris drankje.

Nu we allemaal dus wat opgefrist waren wandelden we terug naar de bus, die ons naar het restaurant bracht voor ons laatste etentje.



We begonnen met een heerlijke tomatensoep en daarna konden we kiezen uit een vlees- of visgerecht en Natasja kreeg pasta. Het toetje bestond uit lekkere kleine hapjes. Het was werkelijk verrukkelijk!!!!

19.30 uur op huis aan, want de koffers moesten gepakt worden en de rommel in huis opgeruimd.

Nadat we daar mee klaar waren kregen we nog een kopje koffie en..... werden de diploma's uitgereikt.



Hierna ging iedereen bijtijds naar bed, want morgen is het echt vroeg opstaan.

Vrijdag, 07-06-2013

Vanmorgen was iedereen al vroeg uit de veren. Na het wassen en aankleden de laatste spullen in de koffer gedaan en dan de bedden afhaken.

Toen iedereen hiermee klaar was, fijn met z'n allen ontbeten en een lunchpakket klaargemaakt.

9.30 uur stond de bagage al buiten en werden de kamers nog even aangeveegd.

Voordat iedereen uit elkaar ging heeft de buurman nog een foto gemaakt van de hele groep.



Giel, Natasja en Herman, Subandi en Bennie gingen vast naar de receptie, want die zouden daar door de taxi worden opgehaald. De anderen gingen mee om ze uit te zwaaien.

De taxi van Natasja en Herman was er mooi op tijd.

De ouders van Subandi (die ook Bennie meenamen) waren er ook mooi op tijd, maar de taxi van Giel liet op zich wachten.

Om 10.45 uur was deze er nog niet en zijn we maar aan het bellen gegaan.

Door een vergissing is het zo geregeld dat Giel met de bus meegang naar Veenendaal en daar werd opgehaald.

Ook Martin werd in Veenendaal opgehaald.

We kunnen terugkijken op een hele gezellige zonnige week.

Vakantiegangers:



Bennie



Giel



Herman



Natasja



Martin



Subandi

Begeleiding:



Emmy



Carry



Jac



Thomas

Zien we jullie op de reunie terug ???